

Viviane Rose - Geen titel

I

Onderweg vanuit as naar bloemen die naar zonnestralen  
hoe ze je als baby wiegde

onderweg is het dwalen voor iedereen  
uit de aarde er weer terug in

II

De longen vandaag blijvend koud  
ze ligt op een koelplaat

blijven thee drinken, wolkjes delen  
de lucht in blazen waar

woorden verzwegen in verstopt  
met ogen open de overledene overleven

III

Rijden over het dodenhuislaantje  
waar eerst de bloesem elk jaar

steeds weer verwelkomde, liggen de takken  
na stormen nog onopgeraapt

de banden drukken steeds diepere sporen  
het huis ruikt naar laatste dagen

IV

Koffievlekherinneringen op wit oppervlak  
laatste jaarkringen gedraaid

laatste was gevouwen in het hoofd waar een kast  
met al de kleine dingen die we bewaren